



Lars Oskan-Henriksens mindetale for tjetjenske homoseksuelle

Taler

Lars Oskan-Henriksen
Forperson for Copenhagen
Pride

Dato

19. august 2017

Sted

Rådhuspladsen, København

Omstændigheder

I forbindelse med Copenhagen Pride Week blev der afholdt en mindeceremoni for tjetjenske homoseksuelle.

Kære alle sammen

Efter 2. Verdenskrig var verden chokeret over at opdage grusomhederne i de nazistiske tilintetgørelseslejre.

Eftertiden har påvist, at advarslerne allerede i samtiden var adskillige, men at disse efterretninger enten ikke blev troet, eller at man af såkaldt realpolitiske grunde ikke satte ind, som man ville have kunnet for at redde de ulykkelige, som endte deres liv i dødslejrene.

Mens vi står her, er hundreder af tjetjenske homoseksuelle mænd interneret i koncentrationslejre, hvor de tortureres og myrdes.

Den tjetjenske præsident Kadyrov benægter både lejrenes eksistens og mændenes – for i Tjetjenien findes homoseksuelle ifølge præsidenten simpelthen ikke.

Overgrebene begås under beskyttelse af Rusland – for intet i Tjetjenien foregår uden Putins godkendelse.

Man skulle tro, at verdens ledere stod i kø for at fordømme både Rusland og Tjetjenien for dette. Desværre har den amerikanske regering valgt at afstå fra at omtale dette i deres møder med Putin og fra den danske udenrigsminister har reaktionen indtil videre været et tweet.

Til alle de, der tier om dette eller ikke bruger alle de beføjelser, de har til deres rådighed, til at protestere mod koncentrationslejrene i Tjetjenien, skal der i dag – her fra Pride Square – lyde et løfte. Vi lægger mærke til, hvad I ikke gør – og historien kommer til at bedømme jer derefter.

De hundreder, som er internerede, kender vi ikke identiteten på, men 27 navne på myrdede unge bøsser er kendt gennem den internationale presse.

I dag vil vi mindes dem her! De døde, fordi de var som os. De døde, fordi ingen beskyttede dem, og fordi verden fortsat er et livsfarligt sted for LGBTI-personer.

Vi har pustet en ballon op for hver af dem. Inden i ligger en seddel med deres navn og en opfordring til at begrave sedlen, mens man sender dem kærlige tanker og siger deres navn højt.

Jeg håber, I sammen med mig vil sende kærlighed til dem og til hinanden, mens vi læser listen højt.

Abdulmezhidov Adam Isaevich, født 27. maj 1987
Abumuslimov Apti Hasanovic, født 2. juni 1989
Abdulkerimov Side Ramzan Ramzanovich, født 25. marts 1990
Alimhanov Islam Aliev, født 6. juli 1998
Abubakarov Adam Dzhabrailovich, født 5. maj 1995
Bergan Ismail Shadidovich, født 19. august 1998
Dasaev Adam Ilyasovich, født 16. juni 1988
Dzhabayev Zelimhan Hizirovich, født 18. december 1993
Ilyasov Adam Huseynovich, født 22. september 1997
Lugano Rizwan Saeed-Hamzatovich, født 13. september 1987
Malikov Rizwan Agdanovich, født 6. januar 1990
Musk Icy Turpalovich, født 19. juli 1988
Muskhanov Temirlan Ahmadovich, født 28. april 1986
Ozdiev Usman Vahaevich, født 24. december 1989
Rashidov Doc Ibrahimovic, født 30. maj 1995
Siriev Magomed Musaevich, født 23. februar 1993
Soltahmanov Ismail Ezer-Aliyev, født 30. marts 1994
Suleymanov Magomed Arbievich, født 3. januar 1987
Tuchaev Ahmed Ramzanovich, født 23. februar 1987
Habu Khamzat Slaudinovich, født 14. februar 1993
Khakimov Alvi Aslambekovich, født 16. november 1992
Hamidov Shamil Ahmedovich, født 14. november 1986
Tsikmaev Sultanovich Ayoub, født 2. april 1984
Shapiev Muslim Isaevich, født 28. november 1989
Eskarbiev Sayhan Vahamsoltovich, født 23. maj 1992
Yusupov Sahab Marshak, born 19. januar 1990
Yusupov Shamhan

Shayhovich, født 17. juni 1988

Den sidste ballon er for alle de, der endnu sidder fanget, og som vi ikke kender navnene på.

Må de blive fri. Må de finde fred, og gid vi kan tilbyde dem frihed, hvor de ikke udsættes for overgreb igen.

Fortsat god Copenhagen Pride 2017!

Kilde

Manuskript tilsendt fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Tags

Mindetale, Regnbuebevægelsen

URI

<https://www.dansketaler.dk/tale/lars-oskan-henriksens-tale-ved-copenhagen-pride-week-2017>